

**LATEN WE NU MEER DAN OOIT SAMEN OPKOMEN VOOR WERELDWIJDE RECHTVAARDIGHEID****Verklaring van CIDSE-directeuren op Werelddag van Sociale Rechtvaardigheid 2025**

20 februari 2025

De VN-Werelddag voor Sociale Rechtvaardigheid van vandaag nodigt ieder van ons uit om na te denken over hoe we collectief kunnen werken aan de opbouw van eerlijke en rechtvaardige samenlevingen, waar vrede en welzijn voor iedereen een realiteit zijn. Wij, de directeuren van CIDSE (de internationale familie van katholieke organisaties voor sociale rechtvaardigheid), erkennen de collectieve verantwoordelijkheid om de onderliggende oorzaken van armoede, ongelijkheid en milieuvervuiling aan te pakken en roepen politieke, economische en sociale leiders op om de harde realiteit van onze tijd onder ogen te zien en onmiddellijk doortastende actie te ondernemen.

CIDSE vindt zijn oorsprong in het Concilie van Vaticanum II, en het was tijdens de laatste zitting in 1965 dat de kardinalen Frings, Alfrink en Suenens, geraakt door de oproepen van bisschoppen uit Latijns-Amerika, Afrika en Azië, tot een consensus kwamen om een nieuw netwerk van katholieke organisaties op te richten. Deze organisaties moesten zich inzetten voor de verlichting van honger en ziekte, als uitdrukking van de wereldwijde solidariteit van de Kerk. Hun visie was er een van samenwerking, rechtvaardigheid en actie. Vandaag de dag roept diezelfde visie ons op om dringend iets te doen aan de onderling verbonden crises die ons gemeenschappelijke huis en de meest kwetsbaren onder ons treffen.

Nu we ons 60-jarig jubileum vieren in dit Jubeljaar van hoop, worden we herinnerd aan de waarden van het evangelie en het Katholiek Sociaal Denken die ons werk tot nu toe hebben geleid. Ze blijven inspireren tot een diepere toewijding aan rechtvaardigheid en solidariteit, en ondersteunen onze missie om solidair te zijn met degenen die het zwaarst getroffen worden door de huidige, onderling verbonden crises.

Hoewel het waar is dat mondiale uitdagingen blijven bestaan, zoals economische systemen die winst boven mensen stellen en cycli van conflicten, kolonisatie, mensenrechtenschendingen en onrechtvaardige schulden in stand houden, zijn er ook redenen voor hoop. Ondanks de krimpende ruimte voor het maatschappelijk middenveld en de erosie van democratische processen, blijft het streven naar rechtvaardigheid kritisch, maar mogelijk.

Er komen bemoedigende signalen uit het Zuiden, waar de gemeenschappen waarmee we werken een opmerkelijke veerkracht tonen. Ze bevrijden zichzelf uit de armoede, bouwen aan een betere toekomst, passen zich aan klimaatverandering aan en verdedigen hun rechten. Hun geestdrift en vastberadenheid tegenover grote uitdagingen als gevolg van milieu- en financiële uitbuiting zijn een bron van inspiratie en moedigen ons aan om

solidair met hen te zijn. Samen willen we systemen van onderdrukking en ongelijkheid aanpakken en streven naar een sociaal en ecologisch rechtvaardige planeet.

In deze context heeft CIDSE een unieke rol te vervullen. Via ons wereldwijde netwerk van organisaties en gemeenschappen hebben we de capaciteit om in contact te komen met lokale bewegingen en beleidsmakers, om ongehoorde stemmen te versterken en ervoor te zorgen dat de strijd van de meest kwetsbaren wordt beantwoord met concrete actie van de wereldgemeenschap.

Dit jaar is een beslissend moment voor collectieve inspanningen in het licht van onderling verbonden wereldwijde crises. De verjaardag van Laudato Si' en belangrijke wereldwijde gebeurtenissen, zoals de VN-klimaatconferentie in Brazilië, roepen ons op tot actie. De Overeenkomst van Parijs moet worden uitgevoerd met sterkere nationale toezeggingen om de klimaatcrisis af te wenden. Op dezelfde manier moet de internationale gemeenschap beslissende stappen zetten in de richting van schuldrechtvaardigheid, een kritieke kwestie voor het Zuiden, waar schuldenlasten landen gevangen houden in cycli van uitbuiting, ongelijkheid en armoede.

Het is nu tijd voor doortastende, concrete actie. Daarom dringen we er bij politieke leiders, vooral in het Noorden, op aan om zich in te zetten voor:

- ✓ het uitvoeren van het Akkoord van Parijs met sterkere nationale toezeggingen om ergere klimaateffecten te voorkomen;
- ✓ het verlichten van de schulden van kwetsbare landen om hen te bevrijden van financiële uitbuiting en hen in staat te stellen een duurzame toekomst op te bouwen;
- ✓ het verhogen van ontwikkelingshulp om aanpassing aan het klimaat en armoedebestrijding in het Zuiden te ondersteunen.

Op deze VN-Werelddag van Sociale Rechtvaardigheid dringen we niet alleen aan op bezinning, maar ook op onmiddellijke, collectieve actie van regeringen, organisaties en individuen om deze dringende kwesties aan te pakken.

Laten we, nu we de 60-jarige nalatenschap van CIDSE vieren, moedige stappen nemen om gerechtigheid, vrede en de zorg voor ons gemeenschappelijk huis te verzekeren, voor deze generatie en de volgende.

#### **Lijst van ondertekenaars:**

- Lieve Herijgers, Broederlijk Delen, België
- Christine Allen, CAFOD, Engeland & Wales
- Virginie Amieux, CCFD-Terre Solidaire, Frankrijk
- Josianne Gauthier, CIDSE, België
- Heleen Van Den Berg, Cordaid, Nederland
- Luke Stocking, Ontwikkeling & Vrede, Canada
- Axelle Fischer, Entraide et Fraternité, België
- Daniel Fiala, eRko, Slowakije

- Bernd Nilles, Fastenaktion, Zwitserland
- Ana Patricia Fonseca, FEC, Portugal
- Ivana Borsotto, Focsiv-Volontari nel Mondo, Italië
- Anja Appel, KOO, Oostenrijk
- Ricardo Loy, Manos Unidas, Spanje
- Susan Gunn, Maryknoll Office for Global Concerns, VS
- Andreas Frick, MISEREOR, Duitsland
- Denise Richard, Partage Lu, Luxemburg
- Lorraine Currie, SCIAF, Schotland
- Caoimhe de Barra, Trócaire, Ierland
- Marc Bollerman, Vastenactie, Nederland
- Mgr. Abba Tesfaselassie Medhin, Tigray (geestelijk adviseur CIDSE)